

Gelijk het den Heer behaagde zoo is het geschied, dat zijn Naam gezegend zij. JOB.



BID VOOR DE ZIEL VAN

ZALIGER

VICTOR RONSYN

echtgenoot van

ELODIE DE FRÈRE

geboren te Galmaerden, den 27 September 1847  
en aldaar godvruchtig overleden, den  
12 Februari 1923,  
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.



De goedheid zijns harten verwierf hem vele vrienden ; en de goede gevoelens zijner ziel de algemeene achting. H. Ambr.

Elkeen beminde hem omdat hij eenvoudig was, nooit met list of bedrog omging, rechtzinnig in zijn spreken zoodanig dat zijn mond altijd overeen kwam met zijn hart.

Duurbare echtgenoote, kinderen en kleinkinderen, troost u met mij, wij zullen eens elkander wederzien in den Hemel. Wees standvastig in uw geloof en getrouw aan mijne vermaningen.

Mijn Jesus barmhertigheid. 100 d. aflaat  
Zoet hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R.

J.

P.

Dr. N. Weyerbergh, Galmaerden