

Een Engel te meer in den Hemel!



DUURBAAR AANDENKEN

van

**BERTHA ROOS**

• dochtertje van

**HENRI en wijle IRMA MORRE**

geboren te Nederbrakel, den 11 Maart 1943.  
en er overleden den 6 April 1945.



Zij was, als jongste van de twaalf, de lieveling van vader en van moeder zaliger; zij was aantrekkelijk voor eenieder, Moeder, na een heilig leven, nauwelijks sedert een maand naar den Hemel verhuisd, wilde haar lieveling bij zich. Berthatje werd plotseling zoo ziek dat er geen genezing meer mogelijk scheen.

Als een lelie rein aan 't groeien  
In een geurigen bloemenhof  
Zag men vlekkeloos haar bloeien  
Ieder sprak haar deugden lof.

Maar de bloeme, pas ontloken,  
Voor het aardsche dal te schoon  
Werd van haren stam gebroken,  
Bloeit nu voort in d' Hemelwoon.

Beste Vader, Broerkens en Zusjes, duurzame Grootouders en Familie, Eerwaarde Zusters, die zoo goed voor mij hebt gezorgd... troost u allen, gij weet dat ik in den Hemel ben... bij moeder, 't kleinste kind hoort op moeders schoot. Bij Jezus verwacht ik U allen om dan nooit meer te scheiden,

De Naam des Heeren zij gezegend,

---

Nederbrakel Druk, Wwe O. Sugdiacourt