

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel

VAN

## CLEMENTIA ROOS

echtgenoot van

HENRI DE VLEESCHAUWER

geboren te Elst den 18 October 1870 en overleden  
te Nederbrakel den 28 November 1909.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



De rechtvaardigen zullen gaan in het eeuwige  
leven. Math. 25.

Indien gij van uwe ziekte met volmaakt geduld  
sterft, zult gij een martelaar wezen,

H. Joës Chrys.

Clementia was geduldig, gelaten in hare licha-  
melijke pijnen en kwellingen en gansch overgege-  
ven aan den wil des Heeren. Wij twijfelen er niet  
aan, zij geniet reeds de eeuwige rust.

Nu is zij daár aangeland, waar geen schipbreuk,  
geen benauwdheid, geen kwellingen of stoornis  
meer te vreezen is. Zij is overgegaan tot de Stad  
van den levenden God, tot het hemelsch Jerusalem.

Joës Chrys.

Lieve echtgenoot, duurzame kinderen en bloed-  
verwanten, ik vraag U nog eene gunst: wees mij  
indachtig in uwe gebeden en stort geene tranen  
meer voor mij, ik ben verlost uit de smertelijke  
pijnen.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 q.

Drak. v. Van Nieuwenhovo-Vanden Driessche Nederbrakel.