

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd
heeft. H. AUG.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

DESIRÉ - PROSPER ROOS

ZOON VAN

Jan-Baptiste & Francisca Van Copenolle

GEMEENTE-ONTVANGER

vereerd met de Burgerlijke Medalie van 1^e klas

geboren te Leupegem, den 23 Januari 1855
en er godvruchtig overleden den 20 April 1922,
*versterkt door de HH. Sacramenten
der stervenden.*

De mensch die zich in lijden en sterven aan den
wil van God onderwerpt, ontslaapt in vrede.

H. ALPH.

De Heer heeft mij beproefd... door een langdu-
rige en pijnlijke ziekte...; en in mijn droefheid heb
ik zijn heiligen naam aanroepen en ik ben vertroost
geweest; overtuigd dat, indien wij lijden met
Jezus-Christus, wij ook eens met Hem zullen ver-
blijven.

R. VIII

Velen heeft hij gesticht door zijn goed voorbeeld
... door zijn verdueligheid en gelatenheid in het
lijden.

DAN. XII 3

Duurbare Familie, hebt dank voor uwe gene-
genheid en liefderijke zorgen. Blijft me steeds in
uwe gebeden indachtig.

Jezus, Maria, Jozef. (7 jar. en 7 maal 40 d. afl.)

R. I. P.

Aud. — Bevernaege gebroeders.