

Zalig zijn de dienaars welke de Heer, als hij komt, wakende vindt.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JAN-BAPTIST ROOS

weduwnaar van Mevrouw

PAULINE OCKERMAN

geboren te Oprakel, den 15 Augustus 1835 en aldaar
zeer godvruchtig overleden den 8 November 1924.

Voorzien van de HH Sacramenten.

Lid van de Confrerie van 't H Sacrament, van 't
H Hart. Wijkmeester en Jubilaris der Xaverianen.
Lid van 't genootschap der Voortplanting des Geloofs
en van den Wekelijkschen Kruisweg.

De hooge jaren zijn eene kroon van eer, welke op
de wegen der gerechtigheid gevonden worden Prov.

Heden ga ik den weg in, langs welken alle menschen moeten binnengaan. Ik ben een man van hooge jaren geworden... en mijne dagen zijn als eene schaduw verdwenen Job,

Liever dan te klagen omdat God ons eenen vader ontnemt, dienen wij Hem liever te danken, omdat Hij ons dien tot steun en voorbeeld gegeven heeft.

H Joh. Damax.

Belooft God een lang en gelukkig leven aan de kinders die hunne ouders eeren: aan de christelijke en voorbeeldige ouders verleent Hij het ook tot loon te herleven in hunne kinders en eene nagedachtenis te laten die van geslacht tot geslacht in zegening blijft.

Lieve Kinders, dat onze Heer Jezus-Christus zelf u vertrooste en u versterke in deugd en eendracht.

Vergeet uwen vader niet in uwe gebeden.

Bemide Xaverianen, bidt de vier akten voor uwen voorbeeldigen medebroeder.

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

(300 dag. a/l.)

R.

I.

P.

Nederbrakel. Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert