

Die sterft aan den wil van God overgegeven, sterft
een heilige dood.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

JOZEF-OMER ROOS

Echtgenoot van Mevrouw

ROSALIE VAN DEN BERGHE

geboren te Strijpen, op 20 December 1877 en er god-
vruchtig overleden, op 18 Mei 1942, versterkt door
de H.H. Sacramenten der Stervenden en den
Pauselijken Zegen.



Hij was een rechtschapen en godvreezend man, goe-
de echtgenoot en vader. Hij werd door iedereen bemind,
zijne gedachtenis zal bij allen blijven voortleven.

Op 't laatste van mijn leven heb ik dagen doorgebracht
zonder rust en nachten vol smarten. Waarom was mijn
kwaal zoo wreed en mijn lijden zonder remedie? Omdat
Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens Uwen heiligen Wil.

Gij weet, o Heer, hoe rechtmatig onze droefheid is, hoe
pijnlijk de slag die ons treft. Wij onderwerpen ons.

Duurbare Echtgenoot, beminde Kinderen, Kleinkinderen
en Bloedverwanten, hebt dank voor uwe genegen-
heid en goede zorgen. Ik had nog lang bij U willen blij-
ven, om voor U te werken en U te beminnen maar God
roept mij en ik ga.

Vaartwel, ik zegen u en vraag u getrouw te zijn aan
uw geloof. Leef in de vreeze des Heeren, want niets o-
vertreft den vrede des harten. Vaartwel en bidt voor mij-
ne ziel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

O Maria, mijne Moeder, bid voor mij. (100 d. afl.)

4594 - Magerman, Strijpen-Zottegem - Tel. 376