

Vergeet de lessen uwer Moeder niet. (Prov. 18)



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**MATHILDE ROOS**

echtgenoot van Mijnheer

**FRANCIES ROELAND**

geboren te Nederbrakel den 2 Januari 1858 en er god-  
vruchtig overleden den 25 Februari 1932

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

**Vierde haar gulden Jubileum van 50  
jaar Huwelijk den 24 September 1929**

Zij was eene liefde volle echtgenoot en waardige moeder, deugdzzaam en godvreezend, geheel en gansch aan den Heer en het geluk harer kinderen toegewijd. Daarom was zij van God en de menschen bemind en hare gedachtenis blijft in zegening.

De zoetste vertroosting die men mededraagt in het graf is de overtuiging altijd geleefd te hebben als eene toegenegene echtgenoot, eene zorgvuldige moeder, die hare kinderen de schoonste en heilzaamste lessen van deugd ten erfdeel heeft nagelaten. (H. Franc. van S.)

Gelukkig zijn zij, o Maria, die met liefde en betrouwen uw H. Naam aanroepen. Zij zullen niet vreezen in de uur der dood. (H. Bonav.)

Mijn duurzame Echtgenoot met wien ik meer dan eene halve eeuw in standvastige liefde heb doorgebracht onze scheiding valt U hard; hierboven zullen wij mal-kander wederzien voor immer.

Beminde kinderen hebt dank voor uwe liefdevolle zorgen, bidt voor uwe moeder. Gij bijzonder mijne dochter aan God toegewijd wees mij indachtig in uwe Communiën en gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
(300 d. afl.)

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quad.)

Druk. Wed. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel