

Laat de kleine kinderen tot mij komen.
(Luc. 16.)



TOT ZALIG AANDENKEN

van

PAULA ROOS

Dochtertje van

Mijnheer Remi ROOS en Mevrouw Leontine
DE CROO

geboren te Opbrakel,
den 3 Februari 1918 en aldaar aan de liefde harer
ouders ontrukt, den 5 Maart 1920.

Vader! Moeder! waarom weenen
Daar uw kindje U verliet?
't Is naar d'nemelzalen henen
Waar het reeds Gods wondren ziet.

't Hoorde ginder uit den hoogen
Jesus wonder zoete stem,
't Is er haastig heengevlogen
't Vond en 't zag en 't minde Hem.

Treurt toch niet! want alle dagen
Zendt het U een grooten zoen,
En het zal U liefde dragen
Beter dan 't op aard zou doen.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt,