

De dood is beter dan een bitter leven ; en de
eeuwige rust is beter dan eene bijblijvende zieke-
lijkheid. Eccl.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

PETRUS ROOS

Echtgenoot van Mevrouw

SOPHIE PIETERARENTS

lid van 't genootschap van den H. Franciscus-Xaverius,
en den Wekelijkschen Kruisweg

Geboren te Opbrakel

den 1 Juni 1843 en zeer godzuchtig overleden

den 24 Februari 1911.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.



Hij was rechtvaardig en rechtzinnig, getrouw
aan de oefeningen van den godsdienst, matig,
geschikt van zeden, verduelig in het lijden. Hij
was tevens een brave echtgenoot en een goede
vader.

De dood voor den rechtveerdige is de verlossing
zijner ellenden en de verwisseling zijner beproe-
vingen tegen het eeuwig geluk.

Bewaar wel het aandenken van uwe vrienden
in uw hert en vergeet ze niet in uwe gebeden.

Bemide Echtgenootte en geliefde kinderen, hebt
dank voor uwe zorgen en bidt voor mij, en gij
mijne bloedverwanten vergeet mij niet. Ik ver-
wacht u in den hemel.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen op U.
300 dag. afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel Drukk. Jos. Radys-Galle & Th. Gorller.