

Het is zoo lang dat de oorlog woedt,
Zoo lang dat ieder harte bloedt !
O Heere, schenk ons beter tijden,
En stel een einde aan al dat lijden.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

PIUS ROOS

ZOON VAN

LIVINUS EN VAN COLETA DE VOS

geboren te Nederbrakel

den 27 Juli 1892, overleden te Labry (Frankrijk)

den 11 Juni 1917.

Eene stem is in de straten gehoord geweest ; hoe is deze sterke man gevallen ? en gansch het volk heeft hem in droefheid beweend. Jer. Mach.

De vreugd onzer herten is uitgedoofd ; Deze die het geluk was van ons leven is verdwenen. Jer.

De bedruktheden mijns herten zijn vermenigvuldigd, red mij, o Heer, uit mijnen nood ; zie neder op mijne droefheden en mijn lijden en vergeef mij al mijne zonden. Ps. 24, 17 & 18.

Wij hadden hem zoo lief en vroegen dagelijks den Heer, zijne dagen te willen verlengen, hem veilig naar huis te laten komen, edoch God schonk hem de eeuwige rust. Uw naam zij gezegend, o Heer.

Lieve Ouders, Broeder en Zusters, ik verlaat U en spreek u deze laatste woorden toe. Al mijn betrouwen heb ik op mijnen God gesteld, laten wij ons troosten en bidt voor mij. Eenmaal zien wij elkander weder.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Mijn Jesus, barmhartigheid ! 100 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.