

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de oogen
van God. Ps. 115.



Bid voor de Ziel

VAN MIJNHEER

THEOPHIEL DESIRÉ ROOS

WEDUWNAAR VAN

MARIE JUDITH DE BOCK

EN ECHTGENOOT VAN

LEONIE WEYTS

*Rivierwachter, vereerd met de Burgerlijke Medaille
en Kruis,*

geboren te Leupegem den 28 November 1848 en
overleden te Audenaarde den 14 Juli 1905,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Zalig is degene die de kwellingen met verdueligheid verdraagt; want na dat hij zal beproefd geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen die God belooft aan degene die Hem beminnen.

Beminde Echtgenoot, lieve Kinderen, de dood scheidt ons, maar breekt onze liefde niet; tot wederziens in den Hemel.

Mijne Kinderen, luistert naar uwen Vader: Dient den Heer in waarheid en tracht te doen wat Hem behaaglijk is; leert uwe kinderen de rechtvaardigheid oefenen, opdat zij God voortdurend uit al hunne krachten loven. **Tob.**

Jesus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn geest en mijn leven.

Jesus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijnen doodstrijd.

Jesus, Maria, Jozef, laat mij vreedzaam rusten in uw heilig gezelschap. (300 dag. afl.)

R. I. P.

.....
Audenaarde, Bevernaege gebr. Krekelput.