



Heer, ik ben hier, Gij hebt mij immers geroepen.

1 SAM. III, 5.

En nu Heer, doe met mij naar uwen wil, en gebied dat mijn geest in vrede ontvangen worde.

TOB. III, 6.

Want ik weet dat mijn Zaligmaker leeft en dat ik op den jongsten dag weder uit de aarde zal verrijzen.

JOB. XIX, 25.

Mijne goede Ouders, Broeders en Zusters, bij het vernemen van mijn vroegtijdig afsterven zult gij misschien bittere tranen hebben gestort. Dit is geene zwakheid want Jesus de God-mensch heeft geweend op aarde. Ik weet dat gij bij het ontvangen dier treurige tijding zult gezegd hebben: « Onze Vader die in de Hemelen zijt, Uw Wil geschiede op de aarde als in den Hemel... » Dat de goede God U sterke!

Wezen wij den duurzamen afgestorvene indachtig en verhop en wij dat God de gebeden zal verhooren die wij storten voor de rust zijner ziel.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U.

300 dag. afl.

(Pius X, 5 Juni 1906)

R. I. P.