

†
Zalig zij die zich onder de bescherming van Maria stellen ; want zij zullen niets te vreezen hebben in de uur der dood. H. Bon.

TOT ZALIG AANDENKEN VAN
THERESIA ROOTHOOFT

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, van den III Regel, van het Broederschap der Geloovige Zielen, van den H. Antonius en van den wekelijkschen Kruisweg Geboren te Boisschot den 12 November 1839 en aldaar na eene langdurige en pijnlijke ziekte met volle overgeving aan Gods H. Wil verdragen, in den Heer ontslapen den 16 Februari 1917. Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Zij was eenvoudig en rechtzinnig, Godvrezende en vol afschrik van het kwaad ; in vreedzaamheid en vriendschap bracht zij hare dagen over, ook was zij van allen geacht en niemand sprak eenig kwaad van haar.

Job I — Judith VIII. 8.

God heeft haar beproefd door het lijden, gelijk het goud door het vuur, Hij heeft haar aanveerd als een brandoffer. Wijsh. III. 6.

Wij hebben betrouwen in den Heer onzen God, dat Hij haar barmhartigheid gedaan heeft, doch daar de oordeelen van God ondoorgrondelijk zijn, vergeten wij haar niet in onze gebeden. Eccl. 84 - 87

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)
Barmhartige Jesus geef haar de eeuwige rust. (Off.)

R. I. P.

Boisschot. — Druk. F. Van Herck.