

De wereld is een ballingschap en een door-
tocht naar den Hemel.

Bid voor † de ziel van

AMÉDÉ ROSKAM,

Echtgenoot van

Clementine Verplanken,

*geborente Everbeek, den 26 Augustus 1876
en er overleden den 13 April 1941.*

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

Ons leven houdt maar aan een draad :
Wie weet er, waar hij gaat of staat,
Wanneer de dool zal komen ;
Of hoe dat hem, bij nacht of dag,
Bij horenstoot of wapenslag,
Zijn zielken wordt ontnomen ?

De felste valt al eer hij 't weet ;
De mate die hem 't leven meet
Weet niemand van te voren.
Zoo, zijt bereid, en leert hiervan :
't Geen mij behoort vandage kan
U morgen ook behooren.

G. G

Duurbare Echtgenoot, heb dank voor uw
liefderijke zorgen.

Bemide Kinderen, bewaart mijn aandenken
in uw hart en weest mij steeds indachtig in uw
gebeden, verstervingen en H.H. Misoffers.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U .
300 d afl.*

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonckt