

Heer, uw wil geschiede op aarde als in den hemel.
Matth. VI.



Wees in uwe gebeden de ziel indachtig

van Mijnheer

ARMAND ROBERT EMILE ROSCAM

Ridder in de Leopoldsorde

Echtgenoot van Mevrouw Melanie KIECKENS

geboren te Nederbrackel den 29 Februari 1876 en kortstondig overleden te St-Amandsberg den 16 Maart 1944, versterkt door al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Zijn rechtschapen gemoed, zijn goedhartigheid, zijn groote milddadigheid, zijn vreedzaam en gediensig karakter verworven hem vele vrienden. H. Bon.

Heden is de mensch en morgen verschijnt hij niet meer. De dood immers leert ons wat wij zijn in deze wereld. Zij leert ons, dat de gezondheid maar een ijdel woord is, dat het leven maar een droom is en alles ijdel is. Wat sterfelijk is heeft geen duur. De mensch maakt voornemens, maar God beschikt er over. God heeft de wegen der menschen in handen. Nav. Chr.

Wie geeft ... zal ontvangen

Wie zich zelf vergeet ... zal vinden

Wie vergeeft ... zal vergiffenis bekomen

Wie sterft ... zal verrijzen om eeuwig te leven.

St-Franciscus.

Geliefde echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, vaartwel, vroeger dan we dachten riep God mij tot Zich, blijft elkander genegen en Gode trouw. Weest mij in uwe gebeden indachtig.

Allerheiligste Hart van Jesus, ontferm U onzer.

Snoeck · St-Amandsberg