

Ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid, (Eccl. 1.2)
behalve God te beminnen, en Hem alleen te dienen.
(1 Nav. chr. 1, 3)



Bid voor de ziel

van Mijnheer

HECTOR ROSKAM

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Colette BLOMMAERT

geboren te Everbeek den 26 Februari 1880 en
aldaar schielijk overleden den 24 September 1943,



Al is de dood zoo onvoorziens gekomen, toch
verhopen wij dat de Opperste Rechter hem in Zijn
Hemelsch Rijk zal opgenomen hebben. Want hij
sterft geen schielijken dood, die zijn werken schikt
volgens zijn geweten en ieder oogenblik in staat is
om af te rekenen met zijn God en Heer.

Daarom zalig die dienstknechten, welke de Heer,
wanneer Hij komt, zal wakend vinden.

(Luc. XII, 37)

Vaartwel, beminde Bloedverwanten, en Vrienden ;
hebt dank voor uw genegenheid. Weest mij steeds
indachtig in uw gebeden, vooral gedurende de aan-
staande Rozenkransmaand. Tot wederziens in den
Hemel,

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d afl.)

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt