

Gij rust thans alle drij, voor 't nedrig houten kruis
Daar onder 't kille gras, alleen en ver van huis !...
Edoch, in aller hart staat diep uw naam geschreven,
Uw roem, drij helden lief, zal eeuwig blijven leven !

Roemrijk † aandenken

van d'Heeren

JOZEF ROSKAM

SOLDAAT BIJ HET 2^{de} JAGERS TE VOET
geboren te Nederbrakel, den 27 December 1882, gesneuveld in de
gevechten aan den YZER, den 26 Februari 1915,

AMÉDÉE ROSKAM

SOLDAAT BIJ HET 10^{de} LINIEREGIMENT
geboren te Nederbrakel, den 25 December 1894, gesneuveld
aan den YZER, den 6 Mei 1915, en

RENÉ ROSKAM

SOLDAAT BIJ HET 10^{de} LINIEREGIMENT
geboren te Nederbrakel, den 31 Mei 1890 en eveneens als zijne
broeders gesneuveld aan den YZER den 25 November 1916.

O, men had ze zoo lief die drij zonen, die drij
broeders.. en ze gingen samen, moedig en fier, toen
de oorlog losbrak, giuder naar den harden strijd, waar
de heilige plicht hen riep. Helaas 't was om nooit meer
weer te keeren ! Zij stredden lang en dapper en vielen
voor ons Vaderland, tot redding van ons allen.

Zij hadden het voorgevoel dat God hun lot zoo had
geschikt, sidderen en beven deden zij niet, zij hielden
immer «hou en trouw» het vaandel van ons Belgenland.

Lieve Ouders, Broeders, Zusters, Bloedverwanten en
Vrienden allen, het offer dat God en 't Vaderland van
u vraagt is zeker groot en allerpijnlijkst. Niettemin, de
gedachte dat zij eenen eervollen dood sterven, dat zij
sneuvelden als helden, dat zij vielen als kristenen, als
martelaren die voor u bidden, moet u troosten en de
smarten lenigen.

Vaartwel, JOZEF, AMÉDÉE en RENE. Hulde aan U !
Uw naam zij gezegend bij God en bij de menschen.
Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde. 300 d. afl.

Nederbrakel. - We Van Nieuwenhove & Van Den Driessche