



Gij rust thans alle twee, voor 't nederig houten kruis
Daar onder 't kille gras, alleen en ver van huis l...
Fdoch, in aller hart staat diep uw naam geschreven,
Uw roem, twee helden lief, zal eewig blijven leven !

O, men had ze zoo lief die twee zonen, die
twee broeders.. en ze gingen beiden, moedig
en fier, toen de oorlog losbrak, ginder naar
den harden strijd, waar de heilige plicht hen
riep. Helas, 't was om nooit meer weer te
keeren ! Zij streden lang en dapper en vielen
voor ons Vaderland, tot redding van ons
allen.

Zij hadden het voorgevoel dat God hun lot
zoo had geschikt, sidderen en beven deden zij
niet, zij hielden immer « hou en trouw » het
vaandel van ons Belgeland.

Lieve Ouders, Broeders, Zusters, Bloed
verwanten en Vrienden allen, het offer dat
God en 't Vaderland van u vraagt is zeker
groot en alerpijnlijkst. Niettemin, de gedachte
dat zij eene heerevullen dood stierven, dat zij
sneuvelden als helden, dat zij vielen als kris-
tenen, als martelaren die voor u bidden, moet
u troosten en uwe smarten lenigen.

Vaartwel, Jozef en Amedée, Hulde aan U !
Uwe namen wezen gezegend bij God en bij
de menschen.

Zoet hert van Jesus, wees mijne liefde.
300 dagen aflaat.