

De dagen der belooning zijn aangebroken.  
Osée IX. 7.



## DUURBAAR AANDENKEN

van Mevrouw

# LEONIE ROSKAM

Echtgenoot van Mijnheer

## JAN-BAPTIST DE CUBBER

geboren te Elst, den 16 Maart 1854 en overleden  
te Segelsem, den 2 November 1923.

*Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.*

Van LEONIE, deze brave overledene mag gezegd worden gelijk van Tobias: Een martelaarschap was haar leven en mitsdien zij van kindsbeen af altijd God gevreesd en zijne geboden onderhouden had, morde zij niet tegen den Heer over hare kwalen. Ja veel heeft zij geleden, want God kastijdde haar omdat zij Hem zoo lief was, zoo werkzaam, zoo godvruchtig, zoo gelaten in haar lot, omdat zij zich gansch onder den H. Wil van God stelde. Eindelijk sloeg de uur en God geleidde hare schoone ziele langs duistere paden en kromme wegen heen de poorten des hemels binnen. Daar rust ze nu tot in der eeuwigheid.

Mijne geliefde Echtgenoot en Kinderen ik dank u voor uwe liefde en kinderlijke zorgen; ge waart mijn troost en mijn steun in mijne droeve dagen. Ik zal voor u allen bidden in den Hemel opdat Gods gratie u moge versterken en troosten en opdat wij elkander mogen eeuwig wederzien bij den Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel.