

Wij moeten in het rijk Gods komen door vele
kwellingen. Act. 14 24



BID VOOR DE ZIEL VAN
MARIA-THERESIA ROSCAM

echtgenoot van

JOZEF VAN YPERZEELE

geboren te Elst den 10 Maart 1856 en aldaar
godvruchtig overleden den 4 December 1931
versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden

Lid der Confrerie van het H. Hert.

Kwellingen en smarten heb ik gehad, den naam
des Heeren aanriep ik steeds. Maanden van el-
lende en droevige nachten had ik op te sommen ;
doch heden heeft de Heer mijne bede aanhoord.

Ps. 114 Job. 7

Zij was een deugdzaame vrouw, levende in de
vrees des Heeren en in de afschuwing van het
kwaad, en die ook hare kinderen in die heilige
vrees heeft opgebracht.

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God, ver-
meed het kwaad en volhardde in de onschuld.

Vaartwel beminde Echtgenoot, teergeliefde
Kinderen en Klein*inderen, alles is geschied gelijk
het den Heer behaagd heeft. Blijft God getrouw
en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde & Berouw
7 jaren & 7 quadr.

S.M.Hoorebeke, drukk. J. DE CLIPPELE