

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

**OMER ROSCAM**

ZOON VAN

**PIETER EN THERESIA FOUCART**

geboren te Nederbrakel, den 3 November 1876 en  
overleden in Frankrijk, in de maand December 1917.

Kort en vol verdriet is de tijd van ons leven.

Sap. II.

Ja, eene schaduw, die voorbij gaat is de tijd  
onzes levens, en van ons einde is er geen terugkeer;  
want die is verzegeld, en niemand komt weder.

Ibid.

Genadig en barmhartig is de Heer, en ten dage  
des lijdens vergeeft Hij de zonden; een beschermer  
is Hij van allen, die Hem oprechtelijk zoeken.

Eccl. II. 13.

Doe wat recht is voor uwen dood. Ibid XIV. 17.

Gelukkig de mensch, die in wijsheid verblijft, en  
zich toelegt op zijne gerechtigheid, en die met zijn  
verstand den alzienden God gedenkt. XIV. 22.

Beminde Ouders, Zusters en Broeders, ik ook  
met mijne drie gesneuvelde broeders ben de  
eeuwigheid ingetreden. Laat ons verhoplen dat wij  
eens al te zamen in 't hemelsch Vaderland mogen  
vereenigd wezen. Ik vraag enkel nog eene gunst  
van u. Blijft mij steeds indachtig in uwe gebeden.  
Nooit of nooit zal ik nog mijn geboortegrond be-  
treden, nooit of nooit zal ik u hier nog op aarde  
ontmoeten. God weze mij barmhartig in alle  
eeuwigheid. Vaartwel, vaart allen wel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. a/l.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.