

De dood zal komen als een dief in den nacht
wanneer men er minst op denkt. Openb. III 3



Bid voor de zielerust

van zaliger

ROSALIE ROSKAM,

geboren te Everbeke, den 14 Mei 1856 en in
den Heer ontslapen den 9 Januari 1928.

Gelukkig de mensch die zich gereed bevindt om
de eeuwigheid in te varen. als wanneer de
dood hare schrikkelijke zeis zwaait.

Gelukkig die de uur zijner dood voor oogen
heeft en zich alle dagen voorbereidt om wel te
sterven, de dood zal hem nooit in ongerustheid
viuden. Nav. 1 23

Met eenen gerusten geest heeft zij geleefd,
kalm en bedaard verlaat zij deze wereld en als
eene lamp zonder olie, sterft zij.

Gelukkig de mensch wiens hoop de naam des
Heeren is en die zijne oogen nooit geslagen
heeft op dwaze en bedriegelijke voorwerpen.
Job. I Ps. 35

Geachte familieleden mijne loopbaan is ten ein-
de, ik verlaat U, dit ballingschap verwijderende
om U bij God te verbeiden. Bidt voor mij en ik
zal u ook niet vergeten.

Mijn Jesus barmhertigheid. 300 d. afl.

R.

I.

P.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonck