

Vrees den Heer al de-dagen uws levens, en op  
het uiterste zal uwe ziel vol betrouwen zijn.  
Spreuken XXXIII. 17.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

# ROSALIE ROSCAM

WEDUWE VAN MIJNHEER

## GUSTAAF VAN DER LINDEN

geboren te Nederbrakel, den 9 Januari 1854 en  
aldaar godvruchtig overleden, den 8 Maart 1929.

*Voorzien van de H.H.Sacramenten der stervenden.*

Zij was eene vrouw eenvoudig van hart, vreesde  
God, vluchtte het kwaad en volharde in het goede.  
Allen die haar kenden loofden, eerden en beminden  
haar, omdat haar levenswijze getuigenis gaf dat zij  
den dienst tot God ter herte nam.

De wet der waarheid was in haren mond en  
geene ongerechtigheid wierd op hare lippen gevonden:  
in vrede en rechtvaardigheid heeft zij gewandeld.

Zij heeft de schatten harer moederlijke bezorgd-  
heid overvloedig uitgedeeld, zij waakte over den  
omgang van haar huis, zij bestierde het op eene  
voorbeeldige wijze.

Vaarwel, duurzame Kinderen, dank voor uwe  
innige liefde waarmede gij mij omringdet. Doet  
hetgeen gij van mij gehoord en gezien hebt en de  
God van vrede zal met u zijn. Blijft vereenigd,  
bemint elkander, blijft steeds getrouw aan uwe  
christelijke plichten en vergeet niet in uwe gebeden  
uwe moeder die U zoo lief had. — Tot het zoete  
wederzien in den hemel.

Mijn Jezus, Bermhertigheid. (300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert