

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

THEOPHIEL ROSCAM

echtgenoot van Mevrouw

RENILDE D'HAEYER

geboren te Nederbrakel, den 2 Januari 1865,
en er godvruchtig overleden den 23 Januari 1939,
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart, van
de genootschappen van den H. Franciscus-Xaverius
en de H. Barbara.

De duurzame overledene was waarlijk een deugdzaam man, die den weg van vrede en gerechtigheid bewandelde. De goedheid van zijn karakter won hem ontelbare vrienden, en de edele gevoelens van zijn hart, gepaard met een aangename zachtmoedigheid, verwierven hem de algemeene achting.

Getrouwe echtgenoot, voorbeeldige vader, vurige kristen, werkzaam en rechtvaardig in alles, werd hij bemind van God, en was een oprechte vriend voor alle menschen; zijn gedachtenis zal in zegening blijven bij allen die hem kenden.

Vaarwel, mijn duurzame echtgenoot, vaartwel mijn lieve kinderen. Weest indachtig dat uw Vader u steeds voorging op den weg van deugd en plicht. Troost uwe moeder door uwe liefde en uw ijver voor het goede. Vaartwel, bidt voor mij en tot weerziens in den Hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt