

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven;
En wie leeft en in mij gelooft,
zal niet sterven voor eeuwig.
Geloofst gij dat? » (Joh. XI, 25-26)

* * *

Wij geloven dat mama leeft. Zoals zij was,
zo blijft zij voor ons zorgen.

Haar leven was een zich-geven aan de anderen : aan papa, aan ons haar kinderen, en kleinkinderen, haar vrienden en kennissen, de Kerk van Kongo. Tot het einde toe was zij bekommerd om allen. En dat is zij nog.

Dank, mama, voor uw liefde jegens onze goede papa. Dank om uw onder-ons-zijn tot ieder van uw kinderen zijn levensweg vond.

Dank om de gave van twee van uw zonen aan de missionerende Kerk in Afrika.

Dank om uw goedheid, uw moed, uw toewijding, uw gedurige blijheid.

Zo zullen ook wij zijn, gans ons leven.