

Zalig de dooden die in den Heer sterven!



Rechtzinnig en goed van inborst werd hij van al die hem kenden bemind en geacht.

Wat is het leven van den mensch? Een damp die een weinig tijds verschijnt en voorts verdwijnt.

Joe. IV. 14.

In den bloei mijner jaren ga ik henen en aan de poorten des grafs leg ik mijne overige jaren neder... eene zalige dood is beter dan een bitter leven, en de eeuwige rust is beter dan een langdurige kwelling.

Bemide Echtgenoot, wees niet zoo bedroefd gelijk zij die geene hoop hebben. 't Is waar ik sterf maar mijne liefde sterft nooit. Lieve Kinderen, eert en bemind uwe Moeder en vergeet uw Vader niet. Duurbare Ouders en Zusters, ik zal U niet meer zien hier op aarde maar ik zal U verwachten in het eeuwig leven. Intusschen komt mijner ziel ter hulp door uwe gebeden en goede werken.

Laten wij die hem beminden, hem niet vergeten alvorens hem door onze gebeden te hebben gebracht tot in het huis des Heeren.

H. Ambrosius.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde. (300 d.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid

(300 d.)

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(1 j. en 7 veertigt.)