



Bid voor de ziel

van

CLEMENTINE ROUSSEAU

echtgenoot van

ALFONS VAN DE MERGEL

geboren te Oprakel den 11 October 1865. en er
godvruchtig overleden den 19 Mei 1941,
gesterkt door de H. H Sakramenten der stervenden.

De duurzame overledene was een deugdzaam vrouw.
een rechtschapen ziel, een teedere en zorgvuldige
moeder, bemind van God en van de menschen; hare
gedachtenis blijft gezegend.

Zwak was haar lichaam, langdurig hare ziekelijk-
heid, wonderbaar hare kalmte en gelatenheid. Gansch
uitgeput van krachten vond de dood haar gansch
bereid om haar eeuwige belooning uit de handen
van den Goeden God te gaan ontvangen.

Pijnlijk is altijd het scheiden van degenen die wij
beminnen, doch de gedachte dat zij een beter leven
zijn ingetreden schenkt ons troost in onze droefheid.

Duurbare Echtgenoot, beminde Kinderen, ik dank
U voor uwe innige genegenheid en goede zorgen. Eens
zien wij elkander in den Hemel terug om nooit meer
te scheiden. Gedenkt mijn ziel in uwe gebeden en ook
gij m'n beminde bloedverwanten en vrienden wees
mijne ziel indachtig.

H, Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk, Wed. O. Surdiacourt,