

In de schaduw van uw Kruis wil ik rusten, Heer.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

FRANCIES ROUSSEAU

weduwnaar van Mevrouw

CORDULA DE THUMELAIRE

geboren te Oprakel, den 23 April 1849 en overleden
te Nederbrakel, den 27 November 1927.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

Hij was een deugdzaam man, wandelde in de vrees des Heeren en week af van het kwaad; daarom werd hij bemind van God en van de menschen en zijne gedachtenis blijft in zegen.

De zoetste troost welke men naar de eeuwigheid mededraagt, is de overtuiging dat men in de vrees des Heeren zijn leven heeft overgebracht.

H. Franc. v. Sales.

Zeer verduuldig uit liefde tot God, heeft hij de beproevingen aanvaard die God hem overzond en al zijne hoop gesteld op het Hemelsch Vaderland.

Eccl.

De godvruchtigheid tot Maria is een onderpand van zaligheid, die Maria beminnen genieten troost in hun leven en rust in de uur der dood.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, ik verlaat eene aarde vol ellenden voor een rijk van eeuwig geluk. Het eenigste dat ik van U vraag is dat gij mij zoudet indachtig zijn in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert