

Kostelijk is de dood der rechtvaardigen in de
oogen des Heeren. Ps. 115-15.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

LEO ROUSSEAU

Echtgenoot van Mevrouw

OCTAVIE DE CREMER

geboren te Opbrakel, den 10 October 1851 en
overleden te Nederbrakel, den 10 Februari 1922.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

LID VAN 'T

GENOOTSCHAP VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

De vrees des Heeren geleidde Hem van zijne kindsheid af. Gedurende gansch zijn leven was zijn eenig belang godsdienst en recht krachtadig voor te staan. Hij beminde de H. Kerk en hare dienaars. Hij was een goede raadsman, en al zijne woorden droegen het kenmerk van voorzichtigheid en wijsheid.

God heeft zijnen getrouwen dienaar, na eene kortstondige ziekte, met volkomen onderwerping aanvaard, tot zich geroepen om Hem de onverwelkbare kroon des Hemels te schenken.

Die zijne kinderen opvoedt in eer en deugd, zal er zich over verheugen binst zijn leven en bij zijne dood zullen zij zijn troost wezen. Eccl. XXX. 2-5.

Beminde Echtgenoot en lieve Kinderen, weest niet ontroostbaar in uwe droefheid, wij moeten ons in Gods heilige schikkingen onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook mochten wezen, omdat Hij oneindig wijs is en vol liefde voor ons. Gij weet hoe ik gansch mijn leven voor U gearbeid heb, hoe ik steeds bekommerd was met uw geluk en welzijn. Eert en bemint uwe brave Moeder, weest zooals ik echte kristenen, voorstaanders van het goed, en eenmaal zullen wij wederom vereenigd zijn in den Hemel om nooit meer te scheiden Bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. a. l.).

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. a.

Rust in vrede.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.