

Zalig zijn zij, die vervolging lijden om de rechtvaardigheid; want het rijk der Hemelen behoort hun toe.
(Matth. V. 9.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EDMOND ROUSSEAU

ZOON VAN

Henri en Elisabeth Van Der Maelen

geboren te Optrakel,
den 15 Juli 1895 en in ballingschap overleden
den 23 September 1917.

HIJ WAS LID VAN HET GENOOTSCHAP VAN DEN
H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

Om martelaar te zijn is noch vuur, noch zwaard
noodig, het is genoeg verduldig te lijden.

(S. Greg.)

Men moet nooit de kruisen aanzien, dan in het
kruis van den Goddelijken Zaligmaker, dat is het
middel om het lijden en de kruisen te verzachten.

(H. Franc. van Sales.)

Door vele kwellingen moeten wij in het rijk der
Hemelen komen.

(H. Paulus.)

Mijne beminde Ouders, Broeders en Zusters zie
nu lijd ik hier in ballingschap zoo ver van u allen
en ik gevoel dat het uur mijner dood gaat naderen.
Hoe gaarne zou ik wederom bij u willen zijn maar
God heeft het anders beschikt.... dat zijn heiligen
wil geschiede. Troost u dan zijt moedig en heb
betrouwen op God, weent niet want de dood is de
weg des levens, en voor de Christene als een slaap.
Ik offer mijn leven op voor het welzijn van u allen
en bijzonderlijk opdat mijnen Broeder die hier nog
in ballingschap zwoegt zoohaast mogelijk in volle
gezondheid bij u zou mogen wederkeeren. Tot
wederziens in den Hemel. Vergeet mij niet in uwe
gebeden.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.