

Mijn levensdraad is afgesneden, zoo als de ebbe door den wever, en de zon is voor mij ondergegaan, terwijl het nog dag was.

† ZALIGE GEDACHTENIS †

VAN MIJNHEER

Charles Benedikt Rubbens,

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

HELENA VAN DE VELDE

GEMEENTERAADSLID

Lid van al de godvruchtige genootschappen,  
*geboren te Zonnegem den 1 October 1887 en aldaar  
overleden den 23 September 1928,  
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.*

Wat is den bloei der jonge jaren  
In eer en moed, ten toon gespreid ?  
Wat rang, gezag en vriendscharen ?  
' T is alles, alles nietigheid.

De dood als men ze niet verwachtte,  
Snijdt ons den draad des levens af  
En, alles wat ons tegenlachte,  
Verdwijnt in treurnis aan het graf.  
Gelukkig, hij die bij zijn streven  
In wijsheid, vroomheid heeft geleefd  
En vaarwel zegt aan 't brooze leven,  
Terwijl zijn ' hoop, hier hooger zweeft.

Mijn gade, kinders, wilt niet weenen,  
Magen, vrienden, waarom geschreid ?  
Mijn ziele vloog ten hemel henen,  
Ik zie u wêer, na zeeuren tijd.

---

*Jesus, Maria, gij waart mijne liefde,  
Weest nu mijnen toevlucht (300 d. aflaat)*

---

R.

I.

P.

---

*Drukk. A. De Canck St-Lievens-Houthem*