

De mensch en weet vandage niet
Wat morgen hem kan bringen,
Noch hoe noch waar de wreede dood
Hem in den weg zal springen. G.G.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW
GERMANIA MELANIA RUYSEVELDT
ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER
Theophiel Joseph Snel

*geboren te Denderleeuw den 1 October 1912
en ten gevolge van een luchtbombardement op
Denderleeuw godvruchtig overleden in de kliniek te Aalst
den 25 Mei 1944,
gesteikt door de H.H. Sacramenten der stervenden.*

Niets is zoo zeker dan de dood, niets zoo onzeker dan het uur der dood; vooral in deze benarde tijden, wijl dood en vernieling hoogtij vieren en het menschedom met verdelging bedreigd wordt.

Ook deze weerlooze vrouw is gevallen als een onschuldige slachtoffer van den bloedigsten aller oorlogen.

Teergeliefde Echtgenoot, te vergeefs zochten u mijne stervende blikken bij mijn noodlottig afsterven om u een laatste vaarwel toe te sturen. Overstelp van droefheid en smart zult gij bij uwe thuiskomst nog slechts twee arme weesjes terugvinden; thans is u alleen de zorg voor onze beide lievelingskes overgelaten; troost u, eens zien we elkander weer bij den Heer.

Goede Ouders, Broeders, Zusters en Bloedverwanten, te vroeg en te onvoorziens moet ik u verlaten, doch wat is het leven nog op aarde, t'allenkante onheil, rampspoed en ellende... Vaarwel en tot weerziens in het eeuwig Vaderland.

Van pest, hongersnood en oorlog, verlos ons, Heer.

De familiën Snel en Ruyseveldt bedanken voor uwe deelneming en gebeden.

Drukk. Henri Couck-Staels. Denderleeuw