

In al uw werken wees uw uitersten indachtig. (Ecc. VII 40)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie - Eugenie - Renilde SADOINE

weduwe van Mijnheer Jean-Pierre ROMAN

geboren te Nederbrakel den 2 Juli 1880 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde den 31 Oktober 1946,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

De duurzame overledene was een goede huisvrouw en oprechte christene. Door het vroegtijdig afsterven van haar echtgenoot heeft ze lang alleen de zware lasten van haar huisgezin gedragen, maar in hare moederlijke liefde en in haar geloof vond zij de sterkte om zich geheel toe te wijden aan het welzijn van haar huisgezin.

Zij heeft verduelig de kwellingen van haar ziekte doorstaan, en daardoor gelouterd, zal zij bij den Heer in genade ontvangen worden.

Wie zal er nog aan U denken na uw en dood, en wie zal er dan bidden voor U?

Daarom doe nu zelf, al wat ge doen kunt, o ziel, want ge weet niet wanneer ge zult sterven en ge weet ook niet wat U na de dood te wachten staat; zorg nu voor uw eeuwige schatten dewijl het nog tijd is. (Nav Christi 23)

Beminde kinderen, vaartwel, vergeet mijne zuchten niet, denkt aan mijn lijden en aan mijn zorg jegens U. Acht U verplicht te bidden voor de rust mijner ziel. Met Vader zal ik voor U bidden hierboven.

Beminde kleinkinderen, broeders en zusters, ik reken ook op uw gebeden.

* Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust. (300 dag. aft.)

Oudenaarde, druk. A. De Meester.