

De Heer zeide tot hem : Zeer wel, gij goede en getrouwe dienaar ! omdat gij over weinig getrouw zijt geweest, zal ik u over veel stellen ; kom in de vreugde uwſ heeren. Matth.25,21.



Allen die Mijnheer Henri gekend hebben, vereeren in hem een braven, godvreezenden, eenvoudigen, liefdadigen man, een voorbeeld van eer en deugd voor zijne medeburgers, Getrouw aan de dagelijksche Communie en de oefening van den H. Kruisweg, waar hij sterkte vond in zijn lijden; ieveraar van den bond van het H. Hert, voor wien hij talrijke ieden won ; standvastig in zijn eere-dienst tot O.L.Vrouw van den Oudenberg, onder-vond hij dat de godsvrucht voor alles nuttig is, oe beloften hebbende van het tegenwoordige en het toekomende leven. H.Paulus.

Als lid van het St-Vincentius-genootschap zocht hij lange jaren een zalig genot in 't oefenen der werken van barmhertigheid jegens behoeftigen en zieken.

Kom, gezegende mijns Vaders, in het rijk voor u bereid ; want gij hebt mij gespijst, gelaafd, gekleed, bezocht, getroost. Matth.25

Heer, Gij hebt mij den steun mijner oude dagen ontnomen ; groot is het verlies, diep de beproeving ; nochtans uw aanbiddelijke wil geschiede !

Troost u, Beminde Echtgenoot ; de liefdebanden, kortstondig gebroken, zullen ons weder voor eeuwig vereenigen, zonder vrees van nieuwe scheiding. En gij allen, beste bloedverwanten en vrienden, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Heilig Hert van Jezus, ons toekome uw Rijk !

Jezus, Maria, Jozef. (300 d. afl.)

R. I. P. (7 j. 7 q. afl.)

.....
DrukK Van de Maele-Schollaert, Geeraardsb.