

Bewaar in uw hert het geheugen van uwen vriend.



**ZALIGE GEDACHTENIS**

van Mijnheer

**Albert Sadones**

weduwnaar van

**Prudence ENGELS**

geboren te Optrakel,  
den 3 Februari 1863 en godvruchtig overleden  
te Nederbrakel, den 4 Januari 1910, voorzien  
van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Hetgeen wij op aarde te lijden hebben gaat  
bijkbij en eindigt. Hetgeen wij van U zullen ont-  
vangen, o mijn God, zal eeuwig duren. H. Aug.

De duurzame overledene heeft een werkzaam  
leven geleid, hij heeft de beproevingen van het  
leven gekend en den strijd voor het bestaan van  
vrouw en kinderen. Na een werkzaam en verdiens-  
telijk leven, zal hij nu ook het loon ontvangen dat  
de Heer beloofd heeft aan dezen die hem beminnen  
en getrouwelijk dienen,

Duurbare kinderen, ik verlaat U met de dank-  
bare herinnering aan uw liefde en genegenheid en  
met de hoop u allen eens weer te zien in den Hemel.  
Blijft mij eveneens indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.

De Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quadr. afl.

Vaardriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel