

Geloofd zij Jezus-Christus.

Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptist-Cyriel SADONES

echtgenoot van Mevrouw

Hortense MEERSCHAUT

geboren te Maarke-Kerkem den 20 Augustus 1891,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel

den 24 Juni 1937,

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

De achtbare overledene wiens afsterven wij betreuren was een goede kristen, een man van geloof. In de kristene gevoelens putte hij den moed om zijne onverbidde kwaan met volle onderwerping aan Gods wil te dragen.

Zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, gedienschtig voor eenieder, verwierf hij de genegenheid van allen die met hem omgingen.

't Was een goede huisvader die zijne kinderen opvoedde in eer en deugd. Naarstig en werkzaam was hij en volbracht zijn plicht met hart en ziel.

Ondoordringbaar zijn Gods raadsbesluiten. Ons hart bloedt... nochtans vol onderwerping en kristene gelatenheid buigen wij het hoofd en zeggen ; « Uw wil geschiede op de aarde als in den hemel ».

Duurbare echtgenote, weest niet ontroostbaar bij dit droevig afsterven. Te zamen hebben wij lief en leed gedeeld en in deugd door 't leven gegaan. En gij mijn duurbare kinderen, mijn geluk en mijn troost, het valt mij bitter U te moeten verlaten, voor U heb ik gezorgd en gewerkt.

Weest uw vader indachtig, weest gehoorzaam aan moeder en tracht te zijn haar steun, haar troost, van uit den hemel zal ik trouw over u waken.

Duurbare bloedverwanten en vrienden, vaarwel ! Stort een vurig gebed tot lafenis mijner ziel.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.