

Ik zal voor kortstondigen arbeid eeuwigdurende
loon geven. Nav. X 3 b. XXXV 2.



Zij was eene godvreezende huisvrouw, eene moeder waardig in de gedachten der goeden te leven; hare kinderen waren het voorwerp van hare teederste zorgen, hare omgang was liefelijk en vreedzaam waren hare wegen, daarom werd zij van God en van de menschen bemind en zal hare gedachtenis in zegen zijn.

De dood heeft haar niet verrast; zij was bereid en is geroepen tot eeuwige belooning, maar zij is ons ontnomen en de scheiding heeft ons hert diep gewond. Onderwerpen wij ons dan aan Gods schikkingen, hoe bedroevend zij ook zijn.

O Maria, Gij waart mijnen troost in het lijden, mijn toevlucht in de beproeving en de hoop mijner zaligheid.

Beminde vader, zuster en broeder, droog uwe tranen, ik zal uwe voorspreekster zijn bij God.

Teergeliefde kindertjes, uwe moeder zal over u waken uit het hoogste des hemels en u geleiden langs de moeilijke paden van dit leven.

Gij allen, die mij lief hebt, bidt voor mij.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

R. I. P.