

Indien gij begeert een groote heilige te worden  
vraag aan God dat Hij u veel lijden overzende.  
Pastoor van Ars.



*Bid voor de ziel van*

MEVROUW

**MELANIE SADONES,**

weduwe van

**Petrus Joannes Morre,**

geboren te Schoorisse den 5 April 1828,  
godvruchtig overleden te Audenaarde den 11 Juli 1902,  
versterkt door de HH. Sakramenten  
der stervenden.

Zij was ten uiterste gedrukt onder den last harer smerten... doch de Heer haar ondersteunende, was zij tot het lijden bereid; hare deugd groeide aan in het midden der pijnen; haar betrouwen bleef onwankelbaar, verzekerd dat haar barmhertige Zaligmaker haar de kroon zou geven na de beproeving, de verlossing na de pijniging, en na de kastijding de genade in den hemel.  
Job. Bern.

God heeft het tegenwoordig leven vervult met elenden, om ons de waarde van het toekomende te doen kennen.  
H. Ephrem.

De moeder die gij beweent, laat u het voorbeeld na van een waar christelijk leven. Zij was eene zedige vrouw, vol van geloof en iever voor haren godsdienst.

Duurbare Kinderen en Bloedverwanten, bewaart in uw hert het geheugen van deze die u verlaat voor een beter leven; bidt voor mij; ik zal u in den hemel beminnen gelijk ik u op de aarde bemind heb.

Minnelijk Hert van Jesus, maak dat ik U altijd  
meer en meer beminne. 300 dagen aflaat.

Minnelijk Hert van Maria, wees mijnen toevlucht.  
300 dagen aflaat.