

Van uit de hoogte van het kruis, klinkt tot ons
de stem van Jezus' bloed: maak van uw dood een
offer.



(Mgr. Cruysbergs)

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ZULMA SAEGEMAN

weduwe van wijlen Mijnheer

EDMOND GYSELINCK

geboren te Ronse, den 23 Januari 1882, en
er overleden, den 15 October 1941, versterkt
door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

De menigvuldige kwellingen en beproevingen
van dit leven dienen om ons van de aarde te ont-
hechten en naar de eeuwige goederen te verlangen.

(H. Aug.)

Heer, ik heb droeve dagen en ellendige nachten
geteld; ik heb rondgezien en geen hulpmiddelen
gevonden ik heb gezocht en niemand kon mij
helpen. Waarom dan was mijn lijden zoo langdu-
rig en mijn ziekte ongeneesbaar? Omdat Gij,
o Heer, gehandeld hebt volgens Uw heiligen Wil.
De Naam des Heeren zij gebenedijd. (Job.-J. Isaias)

Zij heeft de langdurige kwellingen harer ziekte
met christelijke gelatenheid gedragen, indachtig
dat er een rechte weg naar den hemel leidt: te
lijden ter wille van God.

Voor den mensch die God bemint wordt de dood
een stralende poort van licht en de doodsdatum
een geboortedag.

(Mgr. Cruysbergs)

Bemide Kinderen, Kleinkinderen, Moeder en
Bloedverwanten, God roept mij vroegtijdig tot
zich, doch stelt uw betrouwen op Hem; Hij is de
steun en de trooster der bedrukten. Hebt dank voor
uw genegenheid en liefde. Aanbidden wij Gods
ondoordringbare raadsbesluiten en leeft altijd als
goede kristenen

Bidt voor mijn zielrust en tot weerziens in den
hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)