

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.



**Bid voor de ziel**

van

**COLETA SAEYTYDT**

weduwe van

**MARINUS DE PESSEMIER**

geboren te Nederbrakel, den 29 April 1853 en er  
godvruchtig in den Heer ontslapen den 1 December 1942,  
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Derde Orde van den H. Franciscus,  
van de Confrerie van 't Heilig Harten van de H. Barbara  
en van verscheidene godvruchtige genootschappen.

---

Al wie haar kende, o mijn God, loofde, eerde en be-  
minde U in haar, want de vruchten van haar leven  
getuigden dat Gij in haar hart verbleeft. (H. Aug.)

Zij had zoo veel zorg voor ons alsof zij ons aller  
moeder was, en diende ons met zooveel nederigheid als-  
of zij onze dochter ware geweest. (H. Aug.)

Wij danken U, o God, die ons zulke moeder gegeven  
hebt; zoo innig diep godvruchtig, zoo werkzaam, zoo  
verduldig in het lijden, zoo onderworpen aan Gods wils-  
beschikkingen, zoo vol liefde en bezorgdheid voor haar  
talrijk nageslacht; zij was onze kroon en onze troost,  
een weldaad van uw goedheid, Nu ze ons ontnomen is,  
buigen wij deemoedig het hoofd en zeggen met volle  
onderwerping: Heer, uw wil geschiede.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, Broeders, Schoon-  
zusters en Bloedverwanten, ik dank U voor uwe tee-  
dere liefde en aanhoudende bezorgdheid: God moge het  
U vergelden, Blijft mij genegen en vol liefde tot elkan-  
der; bidt veel opdat wij ook in het andere leven een  
schoone en groote familie mogen uitmaken.

De vier akten.

(12 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid

(300 d. afl.)

---

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt