

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen!



Bid voor de ziel

van Mijnheer

SEVERIEN SAEYTYDT

echtgenoot van Mevrouw

ELODIE CARLIER

geboren te Nederbrakel den 14 November 1864,
en er godvruchtig overleden den 27 December 1939,
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden,

Hij was lid van het Genootschap van den
H. Franciscus-Xaverius, van den Bond van het
H. Hart en van de Confrerie van de H. Barbara.

Deze duurzame overledene was christen uit één
stuk, die zijn God gediend heeft in edelmoedigheid
en zelfopoffering: daarin vond hij zijn groote fier-
heid, zijn troost en sterkte,

Voor zijn kinderen was hij de bezorgde werkza-
ma vader, die met vaste hand en wijsheid, het schip
van zijn groot gezin stuurde naar de eeuwige veilige
haven, God. Met volle onderwerping aanvaardde
hij al wat de Heer hem overzond; hij bewaarde
den vrede in zijn lijden en de grootste verduideligheid
in zijn smarten.

God mengelt het geluk dezer aarde met smarten
opdat wij een ander geluk zouden betrachten welker
zoetigheid niet bedriegelijk is. Hij beproeft ons in
dit leven om ons te sparen in het toekomende.

Mijn geliefde echtgenoot, kinderen en kleinkin-
deren, broeders en zusters ik heb u verlaten voor
het beter, het eeuwig leven. Leeft voort als trouwe
dienaren van God en de H. Kerk, in liefde tegen-
over elkander; uw geloof weze uw fierheid en uw
sterkte. Gedenkt mij ook dikwijls in het H. Misoffer
en het gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt