

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

**HECTOR SADONES**

ZOON VAN

**ALBERT EN PRUDENCE ENGELS**

Soldaat van 2<sup>e</sup> Klas

bij de 5<sup>e</sup> Legerafdeeling te Cherbourg,

geboren te Opbrakel,

den 28 Oogst 1894, en voor zijn Vaderland gestorven

den 9 December 1915,

in het hospitaal van Fontgombault (Frankrijk).

Hij was lid van 't Genootschap der Xaverianen.

**H**et hoogste liefdewerk is zijn leven ten beste  
geven voor zijne vrienden.

Gedenk o Heer uwe dienaars, die met het kenmerk  
des geloofs ons zijn voorafgegaan, vooral die, welke  
na den gruwlijken maar rechtvaardigen strijd gestre-  
den te hebben thans in den slaap des vredes rusten.

Wij smeeken U o Heer, aan al onze gesneuvelde hel-  
den, aan de onschuldige slachtoffers van den oorlog  
en aan allen die in Christus rusten, de plaats der verko-  
eling van licht en van vrede te willen verleen.

Onze dappere soldaten kunnen hier op aarde voor  
hunne heldendaden niet allen bekroond worden ;  
maar wij zijn overtuigd dat voor hen te wachten  
staat de eeuwige kroon die het hoofd der gelukza-  
ligen zal omkransen.

Mgr Mercier.

Bemide Ouders, lieve Broeders, Zusters, bloed-  
verwanten en vrienden, de dood scheid ons, doch  
troost U, wij zullen elkander wederzien in den Hem-  
el, het rijk der eeuwige vrede. U verlatende vraag  
ik geene tranen, maar gebeden.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hart, maak  
ons hart aan het uwe gelijk, maak dat wij u dagelijks  
meer en meer beminnen en bescherm ons dierbaar  
Belgenland.

H. Franciscus-Xaverius, bid voor hem. 100 d. af.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.