

Gelukkig zijn zij allen  
die, hemelwaarts genood,  
in 's Vaders handen vallen  
en leven spijs de dood.

G.G.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**CLEMENT SANTENS**

Weduwnaar van Mathilde CHRISTIAENS

geboren te Mooregem, den 29 November 1870,  
en zeer godvruchtig overleden te Bevere-Oud,  
op het feest van Allerheiligen 1933,  
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart  
en van het genootschap der Xaverianen.

Dat de Engelen u het Paradijs binnenleiden dat de  
Martelaren u bij uw komst ontvangen! (lit. der overl.  
Verheugt en verblijdt u omdat uw loon in den hel-  
mel overvloedig is. (Ev.v.Allerheiligen)

De achtbare overledene was een voorbeeldig chri-  
sten, een man van het eerste uur! Binnen en buiten  
huis droeg hij hoog zijn christelijk geloof. Zijn ne-  
derig ambt in het huis des Heeren vervulde hij on-  
berispelijk, met de meeste stijfheid zeer kiesch en  
taktvol. Hij was een bezorgde huisvader en mocht  
de heerlijke deugden van een levendig en edelmoe-  
dig geloof in de harten zijner kinderen overplanten.

Bemide kinderen familieleden en vrienden zie op  
naar den hemel waar uw welbemide is heenge-  
gaan. (Job.30.5.)

Met moeder zal ik in den hemel voor u bidden.  
Hebt dank voor uwe liefdezorgen gedurende mijn  
pijnlijke ziekte, in mijn stervensuur heeft God mijn  
hart met vreugde en troost vervuld. Veel zult ge nog  
voor mij bidden en gij bijzonderlijk mijn dochters  
die uw leven aan den Heer hebt toegewijd en ook  
gij mijn zoon weleens, ik hoop het aan het altaar des  
Heeren.

Xaverianen en medebroeders in den bond van  
het H.Hart bidt voor mij.

Oud. - Vandenabeele.