

Zie, hier ben ik, Heer, gij hebt mij geroepen.

I. Rom. III. 9.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

EMILE SANTENS

Echgenoot van EUGENIE MERCIER

*geboren te Aelbeke den 9 Juli 1858 en er godvruchtig
overleden den 18 September 1913.*

HIJ WAS LID VAN HET AARTSBRROEDERSCHAP VAN HET
ALEERH. SACRAMENT
EN VAN DEN ONDERLINGEN BIJSTAND H. JOANNES.

Het is een zalig gedacht voor de overledenen te
bidden, opdat zij van hunne zonden ontslagen
worden.

Mach. 2,

Hij heeft de ongemakken van zijne langdurige
ziekte met gelatenheid uitgestaan.

H. Julia.

Hoe zoet is het te sterven nadat men eene stan-
vastige godvruchtheid gehad heeft tot dezen die
ons moet oordeelen.

H. Vinc. Ferr.

Vaartwel, *lieve Echtgenoot, Broeders, Zuster,
naastbestaanden en vrienden*, tot wederziens in den
hemel; doch wees mij indachtig in uwe gebeden en
goede werken.

H. Hert van Jesus hebt medelijden met mij.

Impr. H. Decock-Dussolier, Aelbeke.