

Zalig die steeds zijn stervensuur voor oogen heeft en zich dagelijks op 't sterven voorbereidt. Sterven is zoo zoet voor die wel geleefd heeft. (Nav. XXIII 6. H.Aug.)



BID VOOR DE ZIELERUST
van
HORTENTIA SANTENS
weduwe van
HENDRIK ANCELYN

geboren te Oycke. den 19 Oogst 1837, aldaar overleden
den 6 Februari 1929.

De duurbare afgestorvene was eene vrome christene, getrouw aan God en Kerk; voorbeeldig in 't kwijten van al hare plichten. (H. Vinc. Fer.)

Ware moeder, verzorgde zij zooveel zij maar kon en zoolang zij kon, haar huis dat zij met veel wijsheid en voorzichtigheid bestierde. (G. Canis.)

God beproefde zijne dienaressen met langdurige ziekelijkheid, opdat hare ziel, gezuiverd door de beproevingen, met sneller vlucht tot God zou opvliegen. (H. Cypr.)

Vurige dienaressen van Maria, de goede moeder; van 't H. Hert van Jesus, spoedde zij zich ter kerk, zoolang zij maar kon en bad zij zoo geern den H. Rozenkrans, die haar nooit verliet.

De krachten haar begevende, stierf zij in een gezegen-ouderdom; zij had de volheid harer dagen bereikt.

Vaartwel teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen. hebt dank voor al de zoete vertroosting en onvermoeibare zorgen waarmede gij mijn ouden dag omringd hebt, de goede God zal er u voor loonen. Moed en hoop; de scheiding zal niet lang duren. Dan zullen uwe herten zich verblijden en niemand zal uwe vreugde kunnen ontnemen; zij zal eeuwig duren. Blijft vereenigd bemint elkander, en vergeet nooit vader en moeder die u toch zoo lief hadden. (I Joan. Eccli XXIII). *Bloedverwanten en Vrienden*, vaartwel, tot wederziens in den schoonen hemel.

Bermhertige Jesus, geef hare ziel de eeuwige rust.

(7 jar. en 7 quadr.)

Audenaerde — A. De Meester.