

Bewaar het aandenken van uwe moeder in uw hart.
Eccl. 37,6.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

Marie - Julie SANTENS

WEDUWE VAN

Mijnheer Kamiel Vande Rasieren

geboren te Bevere-Oud., den 2 Mei 1874 en aldaar
godvruchtig overleden den 7 Mei 1940,
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van den parochialen H. Hartebond voor vrouwen.

Strijd den schoonen strijd van het geloof en zie op
naar het eeuwig leven waartoe gij geroepen zijt.

Tim. VI, 12.

Hoe wonderschoon heeft de dierbare afgestorvene
dit ordewoord van den Apostel Paulus beleefd ! Van
in haar jeugd vreesde ze God en week af van het
kwaad (Job I, 1.) en gedurende haar werkzaam en
bewogen leven heeft ze steeds in allen eenvoud en
oprechtheid zich laten leiden door de leering onzer
Moeder de H. Kerk. Voorwaar, heel haar leven stond
in dienst van den Heer en van haar kinderen die ze
in eer en deugd is voorgegaan.

Voorbeeldig was haar leven, stichtend ook hare
dood. Den kelk van bitterheden dien God haar had
overgezonden heeft ze, zonder de minste klacht, tot
den bodem toe geledigd, en het eenige woord dat ze
bij de uiterste beproeving nog stamelen kon was :
«Kinderen bidt !»

Zulk leven en zulke dood zijn de rijkste genade voor
hen die heengaan en de zoetste troost voor hen die
blijven.

Beminde kinderen en dierbare kleinkinderen die ik
zoo innig liefhad, wat ik voor U ben geweest op aarde
wil ik voor U blijven in den Hemel ; toont gij mij in
afwachting van onze eeuwige vereeniging hierboven,
uwe blijvende liefde met een dagelijksch gebed en
door te doen wat ik U steeds in woord en werk heb
voorgedaan.

Beminde bloedverwanten en vrienden, vaarwel en
bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijne liefde. 300 d. afl.