

Heer, behandel mij volgens uwen Wil en doe
mijne ziel rust vinden, want het is mij voordeeliger
te sterven dan nog te leven.



ZALIGE GEDACHTENIS VAN

MIJNHEER

ISIDOR SAVEYN

echtgenoot van

MEVROUW SYLVIE SIMOENS

geboren te Cruyshautem den 3 Mei 1850
en godvruchtig overleden te S^tCornelis-Hoorebeke
den 12 April 1930,
versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden



De weg des Heeren heb ik gevolgd zonder er
van af te wijken; zijne geboden heb ik onderhou-
den en in mijn hart bewaard, daarom heb ik mijn
betrouwen gesteld op God, en in mijn hart leeft
de vaste hoop dat ik in verwisseling van dit krank
en ellendig leven, een ander leven zal verkrijgen
dat eeuwig en onuitsprekelijk gelukkig is Job.

Ik was ellendig geworden en ten uiterste gedrukt
onder den last mijner smarten. Waarom is mijne
kwelling zoo langdurig geweest en mijne ziekte
zonder hoop? omdat Gij, o Heer gehandeld hebt
volgens Uwen wil.

Beminde Echtgenoot en kinderen, ik bid U leeft
altijd zachtzinnig en verduelig verdraagt elkander
in liefde en weest eensgezind door den band des
vredes. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jezus, Maria en Jozef!

300 d. afl.

Bermhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

7 jaren & 7 quadr.

S.M. Hoorebeke, druk. J. DE CLIPPELE