

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft.

(H. Aug.)



BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

STEPHANIE SAX

dochter van

Livinus & Regina DELARUELLE

Geboren te Dickelvenne den 16 April 1836 en overleden te Beirlegem den 14 Maart 1911, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was eenvoudig, verduelig en goedhertig, van het kwaad afwijkende, het goed leerende en doende. Hare deugden maakten haar aangenaam aan God en de menschen, hare gedachtenis blijft in zegen.

(JOB. JUD.)

Ik heb verduelig al mijne kwellingen verdragen ondersteund door de troostbare woorden van den Apostel « De Heer kastijdt dien Hij bemind. »

Mijn God, Gij hebt mij binnengeleid in het erfdeel dat beloofd is aan die U vreezen. Ik zal dan in uwe tabernakelen wonen, ik zal mij verheugen in het aanschouwen uwer Godheid en uwe lofzangen herhalen gedurende de gansche eeuwigheid.

Zalig degenen, die trouwe en rechtzinnige dienaars van Maria zijn geweest. Eert Maria en gij zult het leven en de eeuwige zaligheid vinden.

(H. BONAV.)

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Gavere, A. V. d. Linden-Schreyen, Scheidestraat.