

J. M. J.



Bid voor de ziel van Zaliger
Maurice SCHALENBORGH

Echtgenoot van Caroline NÉLIS

Lid van den bond van het H. Hart en van de vrienden van Lourdes
*geboren te Jeuck, den 20 December 1908, en aldaar
godorchtig in den Heer overleden, den 7 Maart 1934,
bediend met de laatste H. Sacramenten.*

Gedurende zijn lang ziek zijn mocht hij zeggen :
"ik heb ellendige dagen en droevige nachten geteld,,
doch hij was geduldig, Hij beminde Jezus en vond
sterkte bij Hem, hij had Maria lief en bad haar om
troost. Ook zag hij de dood naderen met hoop en
vreugde, en was bereid als de Heer hem opriep :
"Kom, mijn goede dienaar, gij zult gekroond worden,,

Dierbare echtgenote, lief Kind, teerbeminde ouders,
broeders en zusters, te vroeg, volgens menselijke
berekening, werd ik van uwe liefde ontrukkt. O! hoe
gaarne ware ik nog bij U gebleven! Helaas! God
heeft het anders gewild, en daarom, al is onze
scheiding nog zoo smartelijk, moeten wij ze met
onderwerping aannemen.

Vaartwel, teergeliefde echtgenote, in den hemel
zullen wij ons eenmaal wederzien. Draag zorg voor
de lieve kleine ons door God gegeven; voed ze op
in de vrees des Heeren en in het onderhanden zijner
gebeden, want al het overige is ijdelheid.

Vaartwel, dierbare ouders, broeders en zusters die
door uwe teedere zorg het lijden mijne lange en
wreede ziekte hebt willen verzachten, ik zal God
bidden dat Hij U trooste en zegene, bidt gij ooke
voor mij opdat de Heer mij weldra in zijnen schoot
ontvange.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde! (300 d. afl.)

Onze lieve Vrouw van Lourdes, bid voor mij!

*De plechtige lijkdienst gevolgd van de begravenis zal
plaats hebben te Jeuck, op MAANDAG 12 Maart
1934, om 9 Uren.*