

Het Kruis is onze hoop, ons leven en onze verrijzenis.

†  
BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER  
FLEDERICK SCHAMP

geboren te Vlierzele den 9 Januari 1862 en  
godvruchtig overleden te Erpe den  
22 September 1947.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De mensch die in leven lijden en sterven zich aan den heiligen Wil van God gans overgeeft, ontslaapt in vrede. Hij heeft niets te vrezen die aan God in alles tracht te behagen.

H. Alph.

Telkens wij aan den dood denken, laat ons zeggen: Heer roep ons tot U, op die wijze die gij verkozen hebt, als Gij ons maar zalig maakt.

H. Alph.

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik ten jongste dagen uit de aarde zal verrijzen. Ik zal Hem zien en mijne oogen zullen Hem aanschouwen. Deze mijn hoop ligt opgesloten in mijn hart.

Job. XIX.

Hij was een deugdzaam man, vol geloof onderhield hij getrouw Gods wet. Zijne wegen zijn schoon geweest en zijn voetpaden waren vol vrede.

Sp. II. 17.

Beste familieleden en vrienden, vaartwel leeft allen christelijk en schoon, dan vinden wij elkander terug in een eeuwigheid van geluk en vrede.

Mijn Jesus, barmhartigheid. 100 d. afl.

Edgard Noël Erpe.